

Kære familie og venner!

1. Mit hjerte altid vanker
i Jesu føderum,
did samles mine tanker
i deres hovedsum;
dér er min længsel hjemme,
dér har min tro sin skat,
jeg kan dig aldrig glemme,
du søde julenat.



Juledekorationer og adventskrans står på bordet og pynter og vidner om, at det endnu engang er den tid på året, hvor julen står for døren og året går på held. Vi vil traditionen tro gøre lidt status over året set her fra familien Vind Frost i Odense.

Den festligste dag i vores lille familie i 2018 var uden tvivl fejringen af vores kobberbryllup og Benedictes barnedåb den 3. marts på Fuglsangcentret i Fredericia. Aftenen forinden havde vores gode venner her i Odense pyntet æresport og sat op i vores carport og på selve 12½ årsdagen for vores bryllup holdt vi så stor fest for familie og venner. En skøn aften som strøg afsted – næsten lige så hurtigt som årene. Tak for alle hilsner og gaver i den anledning. En af gaverne var penge til en flagstang, som nu er rejst i vores forhave.

Nu vi er ved Benedicte, så har hun i år fået både høreapparater og briller. Vi er startet med at gå til hørepædagog med hende – et forløb med fokus på sprogudvikling, der i første omgang lader til at skulle tage tre år, så det bliver spændende. Hun er heldigvis en glad pige, så det skal nok gå alt sammen.

Caroline blev 3 år i sommers og hun startede i børnehaven den 1. april – meget passende for så kunne Benedicte overtage hendes plads i vuggestuen. De to små piger har enorm meget fornøjelse af hinanden – bare vi ikke kalder dem ”de to små” – for Caroline er i hvert fald ikke lille!

Victoria går i 3. kl. nu og i fritiden går hun både til springgymnastik, børneklubben Vejen og spejder, så hendes kalender bliver også hurtigt fyldt op. Vi har købt et elklaver, som Victoria eksperimenterer med.



Alexander er ved at tage tørklæde-mærket til spejder og har i årets løb været afsted på adskillige kurser og lejre i det regi. Hans fritid går ellers gerne med en god bog eller et LEGO byggeprojekt. Udover spejder, kommer han i juniorklubben Vejen+. Han går i 6. klasse.

I forsommeren pakkede vi bussen og drog mod Sverige i pinsen. Vi nåede både Lund Domkirke, Astrid Lindgrens Verden i Vimmerby, Kolmården Dyrpark og et dejligt besøg hos vores venner Vikki og Anders på vejen hjem, før vi krydsede Øresundsbroen igen. En skøn ferie med mange dejlige minder.

Victoria og Caroline sammen med Pippi



Else og Erik på hug i den halve æresport



Erik ved det lille nye æbletræ

Aftenen før skolebørnernes sidste skoledag inden sommerferien havde vi købt 4 billetter til Kim Larsen koncert i Nyborg. En fantastisk aften i det grønne ved Nyborg Slot, hvor Lene Larsen tog os rundt i en del af bagkataloget og gav den gas. Vi havde på fornemmelsen, at hvis Victoria og Alexander skulle opleve ham live, så var det ved at være tiden. En uforglemmelig koncert blev det, hvor der blev skrålet med på Jutlandia og måske også knebet en tåre eller to til This is my life. I september var det så ganske vist, at Larsen var historie; men hans sange lever videre hos os og nok også mange andre. Victorias klasse var tilfældigvis på tur mandag efter hans død inde i Odense og kom forbi Lørups Vinstue, hvor folk havde lagt blomster mv. – TV2 Nyhederne var der også – og vupti så stod 3.b. i aften nyhederne og sang Jutlandia.

Den fantastiske danske sommer i år fik vi nydt både på Sommeroase i Horsens og i sommerhuset i Bork. Vi har fået startet på projekt udestue derovre og med lidt held bliver vi vel færdige til næste år. Gamle æbletræer og den solrigeste sommer nogen sinde gav en fantastisk høst, så hele to gange nåede vi på mosteri – i alt 620 kg. Hvis det lykkedes, så vil vi om nogle år også kunne høste æbler af en aflægger fra Eriks fars barndomshjem i Næsbjerg – men det lille træ skal lige først blive nogle meter højere.

Else har søgt nyt job det meste af året her i det syddanske område; men desværre uden held indtil videre. Som forventet oven på sidste års hændelser, så var Næstved Sygehus og Else ikke en god kombi, så når nytårsklokken slår, så er det kapitel heldigvis slut. Nu er det spændende bare, hvad næste år bringer.

Erik begyndte også at pudse CV'et lidt af og søgte nye græsgange. Efter 12 gode år i Socialstyrelsen startede han den 1. oktober i Miljøstyrelsen som specialkonsulent. Arbejdsområdet er denne gang it-økonomi. Jobbet er nyt endnu, men der er såmænd andre af hans kollegaer, som også har fundet vej fra Socialstyrelsen til Miljøstyrelsen, så man må sige at udflytningen af statslige arbejdspladser om ikke andet i hvert fald giver rotation i jobmarkedet.

Juleaften og nytårsaften skal vi som noget nyt prøve at have gæster her hjemme hos os. Elses forældre kommer juleaften og "blindebanden" har annonceret, at de nu vil fejre nytårets komme her, så det skal jo nok blive festligt alt sammen. Grundene til at julebrevet i år starter og slutter med et citat fra Brorsons gamle salme er flere: Vi hørte Sankt Hans Kirkes ungdomsgospelkor Corner Stone synge den smukt og stemningsfyldt akkompagneret af elguitar ved juletræstændingen i Dalumcenteret. Julestemningen fik et ekstra nyk opad, da vi fandt Sissel Kyrkjebø's gamle LP-plade fra 1987 "Glade Jul" frem fra reolen for første gang i mange år og ja, så er salmen jo bare smuk og det bliver særligt fremhævet i den version vi har linket til nedenfor.

Glædelig jul og velsignet nytår til jer alle

Else & Erik

9. Ak, kom! jeg vil oplukke
mit hjerte, sjæl og sind
med tusind længselssukke,
kom, Jesus, kom her ind!
Det er ej fremmed bolig,
du har den selv jo købt,
så skal du blive trolig
udi mit hjerte svøbt.

Hans Adolph Brorson 1732 eller hør denne smukke udgave:

<https://www.youtube.com/watch?v=27JqZ8eEZlw>



Vores børn ved kusine Karins studentergilde